

Jaarverslag 2022

Algemeen

Na drie jaar meer of mindere problemen door de covidpandemie, begonnen we dit jaar weer een beetje normaal. Alle activiteiten konden weer in het Auris College worden gehouden, al moesten de basisregels zeker nog in acht worden genomen.

Voor het thema voor dit jaar voeren we mee op het thema van Rafaël Nederland: 'De kracht van samen'. Het eerste half jaar stemde Ad zijn preken hierop af. Vanaf mei ging dit over in een serie preken over 'De principes uit De Uitnodiging'.

Op weg naar Pasen volgden we de reis van Bible Basics 'Beloofd land in 't zicht'. In de 40-dagen tijd kon iedereen die mee wilde doen zijn eigen manier van vasten uitkiezen. Op Goede Vrijdag hadden we een aanbiddingsavond en vierden we de Tafel van de Heer met elkaar en op 1^e Paasdag kwamen we bij elkaar om de opstanding van Jezus Christus uit de dood met elkaar te vieren. De preek van die ochtend had als thema: 'Pasen: op weg naar Gods nieuwe wereld'.

Op 1^e Pinksterdag vierden we de uitstorting van de Heilige Geest met elkaar en was er ruimte om gebed voor een (diepere) vervulling met de Heilige Geest.

Gedurende de Advents periode volgden we samen met de kinderen het programma van de Bible Basics, deze manier van toelevens naar Kerst gaat al een aardige vaste plek in onze gemeente innemen. De Kerstviering op zich was geweldig, het werd een feest voor het hele gezin en de hele gemeente, met weer een ouderwetse liefdemaaltijd.

Ad bezocht dit jaar twee keer Roemenië, in februari en november.

God is het afgelopen jaar zeer goed voor ons geweest. Ons verlangen om meer op Jezus te mogen lijken wordt zichtbaar en we hopen natuurlijk dat dit door mag gaan. Het verlangen voor volgend jaar is dan ook groot en we hopen dan ook dat we als individuen en als gemeente mogen groeien. Met elkaar zien we uit naar de wederkomst van onze Heer. Hij is onze Heer, ons Licht en onze Leider, met ons oog op Hem gericht zullen we daar komen waar hij ons wil hebben.

Activiteiten

De normale centrale activiteit van de gemeente is de dienst op zondagmorgen.

Er is elke zondag een dienst die begint om 10:30 uur

- voorafgaande aan de dienst is er van 10:00 - 10:15 uur een tijd van gebed, die voor alle leden en bezoekers openstaat
- tussen 10:00 - 10:30 uur is er een kopje koffie/thee
- tijdens de dienst is er iedere 1^e en 3^e zondag van de maand tienerdienst
- onze tieners zijn samengegaan met de tieners van Rafaël de Rank
- tijdens de dienst is er kinderdienst, na de vakantie is dit naar om de week gegaan
- tijdens de dienst is er verzorging van de peuters (zelfde als hierboven)
- na de dienst is er uitgebreid tijd voor koffie/thee en onderling contact

Rondom de dienst zijn veel mensen actief in de organisatie daarvan, zoals:

- het klaarzetten en weer opruimen van de zaal
- het klaarzetten, opruimen en regelen van het geluid
- het leiden van de dienst (roulerend tussen de oudsten)
- het leiden van het gebed voorafgaand aan de dienst
- het organiseren en leiden van de kinderdiensten
- het verzorgen van het tienerwerk
- het leiden van aanbidding
- het bedienen van de beamer
- het verzorgen van de preek
- het organiseren van de sprekersde zorg voor elkaar

- Het verzorgen van de koffie e.d.
- Het verzorgen van de bloemen
- Het mannenontbijt
- Onderwijs
- Alpha
- de vrouwenochtend en vrouwendag
- praktische zorg
- Ouderenwerk
- Pastoraat
- Gebed
- Zending
- Evangelisatie
- Israël
- Maandblad
- Buurtwerk
- Financiën
- Huisgroepen

Hoogtepunten uit 2021

Naast het hierboven al genoemde is over 2022 nog het volgende te benoemen.

- Op zondag 1 januari hadden we, zoals we gewend zijn, een goed gevulde en gezegende getuigenisdienst, met heerlijke getuigenissen.
- We hebben Nelu Cocos, Pastor van de gemeentes in Bahnea, Laslau Mic en Ormenis, financieel ondersteund
- De twee jongens die Nelu en Anca in hun huis hebben opgenomen worden nog steeds ondersteund met een maandelijks bedrag
- Ad is in februari en november bij hen op bezoek geweest
- Op 15 mei hielden wij onze gemeentevergadering
- In de 40 dagentijd was er, met behulp van een kalender van Tearfund gelegenheid om mee te doen met vasten en bidden om op die manier toe te leven naar Pasen.
- We hebben enkele bijzondere diensten gehad:
 - ✓ op zondag 2 januari een getuigenisdienst
 - ✓ op vrijdag 15 april gedachten we met elkaar Goede Vrijdag
 - ✓ op zondag 17 april hadden wij een dienst rondom Pinksteren
 - ✓ op zondag 5 juni hadden wij een dienst rondom Pinksteren
 - ✓ op zondag 10 juli hadden wij een zendingsdienst, waarop Nelu Cocos, via een live-verbinding, het woord verzorgde.
 - ✓ op zondag 3 juli een gezinsdienst met het Poppentheater
 - ✓ op zondag 18 september een speciale dienst met de Pameijer
 - ✓ op zondag 2 oktober een dienst met als thema Israël. Asaf Pelled was de spreker
 - ✓ op zaterdag 24 december een Kerstdienst voor het hele gezin en op zondag 25 december een eenvoudige kerstdienst
- Het kinderkamp van Rafaël Giessenlanden was van 28 t/m 30 oktober

Jaarvergadering

De jaarvergadering van de gemeente heeft plaatsgevonden op zondag 15 mei 2022. Er was een goed opkomst en ook de sfeer was goed. We hebben alles in goede orde met elkaar kunnen bespreken.

Tot slot

2022 was best wel een vreemd jaar, corona heeft zijn sporen achter gelaten. We mogen weer, maar er is nog veel blijven hangen.

Voor 2023 staat er veel op het programma. We gaan weer twee keer naar Roemenië. In juli zal er weer een jongerenkamp worden georganiseerd en ik hoop dat er ook kinderwerkers mee zullen gaan.

We hopen en verwachten dat 2023 een enerverend jaar zal worden en dat de Heer het vuur van de opwekking in ons zal ontsteken. Hij staat klaar en ik hoop wij ook. Wij verwachten dat Hij ook terug zal komen zoals Hij beloofd heeft. We zien naar Hem uit!

Mede namens de andere oudsten,
Ad van der Heiden
maart 2023