

Beleidsplan 2023

Algemeen

Vol geloof en verwachting zijn we met elkaar 2023 ingestapt. God was bij ons in 2022, een jaar waarin we weer voorzichtig konden beginnen, na een lastige periode met covid. God was bij ons en heeft on nu 2023 binnengebracht. Voor mijzelf een bijzonder jaar, niet dat ik nu al weet wat er allemaal staat te gebeuren, maar op de één of andere manier heeft God een geweldige verwachting in me gelegd, waarvan ik vind dat we die ook met elkaar als gemeente zullen gaan beleven. Voor mij begon het jaar met Psalm 27:1. De deur voor 2023 staat open en het licht nodigt ons uit om binnen te stappen.

Ik hoop echt dat dit het nieuwe jaar voor ons zal brengen; licht, uitdaging, uitstappen, waterwandelen, doen wat voor handen komt, samen aan het werk, zien wat God allemaal in ons midden teweeg wil brengen, de handen aan de ploeg slaan.

In maart zullen we onze gemeentevergadering hebben. Daar gaan we ook tijd inruimen om met elkaar verder van gedachten te wisselen over de visie en de missie van onze gemeente en wat ze daadwerkelijk voor ons inhouden. Een visie en missie zijn immers alleen zinvol als we ermee aan het werk gaan en als ze geïmplementeerd worden in ons handelen en wandelen.

Psalm 27:1,4,8, 13 en 14 (NBV21): ¹ De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? ⁴ Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel. ⁸ Mijn hart zegt U na: 'Zoek mijn nabijheid!' Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken. ¹³ Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? ¹⁴ Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.

Pasen

We gaan de 40-dagen tijd, voorafgaand aan Pasen, net als vorig jaar samen met de kinderen volgen via Bible Basic van het NBG. Het thema voor dit jaar is 'Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is'. Het draait hierbij steeds om deze vragen: **Wie** is Hij toch? **Wat** denken de mensen om Jezus heen? En wat is **waar**, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Op Goede Vrijdag verzorgt het aanbidningsteam een aanbiddingsdienst in het teken van het lijden en sterven van Jezus. Tijdens deze dienst wordt er ook de Tafel van de Heer gevierd. We doen dit op de uitgebreide manier, aangevuld met handelingen vanuit de pesachmaaltijd.

Op 1^e Paasdag vieren we als gemeente in de Paasdienst de opstanding van onze Heer. Bible Basic heeft dan als thema: 'Hij is opgestaan, het is echt waar!'. Geweldig toch om daar met elkaar over te mogen spreken. Zijn opstanding is immers het middelpunt van ons leven met Hem.



Vasten tijdens de 40-dagen tijd

Dit jaar is er een speciale app ontwikkeld, waarin we met elkaar de 40-dagen tijd kunnen invullen en beleven. Van harte aanbevolen!

Advent en Kerst

Ook dit jaar zullen we in de adventtijd, voorafgaand aan het kerstfeest, ook het programma van Bible basics volgen. Op moment van het schrijven is het thema nog niet bekend. Kerstavond zal een dienst zijn voor het hele gezin en zal er ook een liefdemaaltijd gehouden worden, terwijl tijdens de kerstdienst zelf een preek gehouden zal worden in het kader van het programma van Bible Basics.

Activiteiten

De gebruikelijke activiteiten staan ook voor dit jaar weer op het programma.

Ook in 2023 blijven we ons richten op nieuwe activiteiten:

- *In His Presence avonden (buiten Goede Vrijdag om)*
- *Speciale Gebedsavonden met vasten*
- *Bekijken hoe te kunnen evangeliseren vanuit relaties*

Visie

Onze visie blijft staan: Jezus Christus Centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. Jezus is ons middelpunt en zeker niet alleen in de gemeente, maar juist ook in ons leven. En dat mag naar buiten komen uit elke porie van ons bestaan. Tijdens de komende jaarvergadering zullen we hier ook met elkaar over spreken.

Dat Jezus Christus centraal staat in onze gemeente dragen we uit in de zondagse preken en in de aanbidding. We gaan ervan uit dat alles wat we tijdens de jaarvergadering zullen bespreken ook in 2023 ook door ons allemaal persoonlijk uitgedragen zal worden, want Hij staat immers ook centraal in ons eigen dagelijkse leven.

Mattheus 5:14 (BGT): ¹⁴ *Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar.*

Thema

Het thema voor 2023 is niet helemaal duidelijk. Het gaat er in ieder geval wel om dat we allemaal gaan meedoen. Ad heeft de afgelopen tijd ook een paar keer over het thema 'van zijn naar worden' gesproken. Vaak willen we wel iets zijn, maar worden is dan een ander geval, want dat kost vaak nogal wat. In het jaar 2023 willen we met elkaar kijken wat het ons kost om iets te zijn en daar na willen we die kosten ook op ons nemen en er met elkaar voor gaan. Wanneer dit ons lukt dan zal er veel in onze gemeente ten positieve veranderen. We zullen het met elkaar moeten doen. We hebben elkaar zo nodig. Laten we er dan ook zijn voor elkaar. Ook hier zullen we van Jezus de kracht voor krijgen en wanneer je kijkt naar kracht, dan gaat het natuurlijk voornamelijk over de kracht die we van Jezus in de Heilige Geest ontvangen.

Tot slot

Zo gaan we met elkaar op weg het nieuwe jaar in, waarin we samen met onze Heer van zijn naar worden kunnen groeien. Ik zei het al eerder, ik heb enorm veel zin in 2023 en ik ben ervan overtuigd dat dit niet zomaar is, Hij wil het ons geven. Laten we verwachtingsvol onze handen openen en het verwachten van Jezus alleen. Hij staat immers centraal. Uitzien en aan de slag. Niet afwachten, maar oppakken wat voor handen is. Van zijn naar worden, en het mag ons nog wat kosten ook. Als we kijken wat Jezus voor ons heeft gedaan, is dan wat Hij van ons vraagt te veel van het goede? Absoluut niet! Hier zijn we Heer, gebruik ons in het jaar dat voor ons ligt, gebruik ons in Uw plan voor ons.

Ik las ergens een geweldige uitspraak: *Je kunt niet falen in het uitvoeren van Gods plan, omdat je Gods plan bént. Jij bent het plan en jij kan niet mislukken, omdat God jou wonderbaarlijk gemaakt heeft.*

Psalm 139:14 (NBV21): ¹⁴ *Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.*

Onze ziel mag weten en beseffen dat we wonderlijk zijn, omdat we gemaakt zijn door God. Is wonderlijk perfect? Misschien niet in onze eigen ogen. Misschien niet als we ons blijven vergelijken met anderen. Misschien niet als we kijken naar hoe wij onszelf graag zouden zien. Maar we mogen geloven dat we door Jezus zijn en steeds meer worden zoals God ons graag zou zien.

Dit is geweldig en met deze waarheid wil ik graag 2023 met jullie gaan beleven. Vol geloof en vol vertrouwen dat we mogen worden en mogen zijn zoals God ons graag ziet.



Efeze 3:14-21 (NBV21): ¹⁴ *Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,* ¹⁵ *die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.* ¹⁶ *Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest,* ¹⁷ *zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.* ¹⁸ *Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen,* ¹⁹ *ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid*

van God. ²⁰ *Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,* ²¹ *aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.*

Mede namens de oudsten,
Ad van der Heiden
maart 2023