

D – Beleidsplan 2020

Onze Visie

Wij stellen Jezus Christus centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. Wij doen dit in gemeenschap met God (genade), met elkaar (gemeente) en met de omgeving (getuigen).

Christus centraal stellen, dat is wat we als gemeente hoog in het vaandel hebben staan. We zijn ook een biddende gemeente en leven vanuit Gods genade. De onderlinge gemeenschap geven we vorm in een open omgang met elkaar,. En dat Jezus Christus belangrijk voor ons is, kunnen en willen we niet voor ons houden. Iedereen in onze omgeving mag weten dat Jezus Christus mensenlevens aanraakt, verlost en verandert.

Onze identiteit en waarden

- De onderlinge gemeenschap geven we vorm in een open omgang met elkaar
- Zichtbaar en tot zegen zijn voor iedereen uit onze omgeving
- Aanbidding is een basis van waaruit we verder werken
- We willen er graag voor elkaar en voor de ander zijn en organiseren regelmatig activiteiten om dat te stimuleren (poppentheater, kerst, maaltijden, kerkproeverij)
- Wij willen in onze omgeving laten zien dat Jezus Christus mensenlevens aanraakt, verlost en verandert.

Wat is er nodig?

- Actieve mensen die vanuit hun geloof willen bouwen aan de gemeente
- Opleidings- en groeimogelijkheden
- Groei in middelen (financiën, etc.) en handen

Hoe doen we dat?

We willen, zoals de Bijbel dat van ons vraagt, samen optrekken en handelen onder leiding van de Heilige Geest.

We proberen daar met elkaar handen en voeten aan te geven en hebben daarvoor de volgende zaken tot onze beschikking:

- We organiseren twee maal per jaar een Alpha
- We organiseren aanbiddingsavonden
- We bieden de herstelprogramma's vanuit Rafaël Nederland of daar buiten en pastorale hulp binnen de gemeente.
- Alles vanuit: liefde, aanvaarding en vergeving.
- We organiseren gebeds- en vastentijden
- We geven studies over de persoon en het werk van de Heilige Geest
- We geven onze kinderen de kans om te groeien in relatie met God
- We ontwikkelen activiteiten voor mensen die op zoek zijn naar invulling
- We hebben een eigen zendingsproject in Roemenië

Bouwen aan visie en beleid

Onze visie blijft staan: Jezus Christus Centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. Jezus is ons middelpunt en zeker niet alleen in de gemeente, maar juist ook in ons leven. En dat mag naar buiten komen uit elke porie van ons bestaan.

Werken met een thema

In januari zijn we begonnen met een nieuw thema: 'Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel zo ook op de aarde'. Een thema waarin we met elkaar op zoek gaan hoe de hemel de aarde kan raken. We gaan dit doen vanuit de Bergrede van Jezus. We zijn er al mee begonnen en we hopen en geloven dat de Heer ook hierin met ons op weg is. De Bergrede is een uitdagend stukje, waarin Jezus duidelijk laat merken dat, wanneer Hij straks teruggaat naar Zijn Vader, Hij ons niet als wezen zal achterlaten, maar ons Zijn Geest zal zenden en schenken. En die Geest hebben we ook ontvangen, dat geloven we. We zijn niet voor niets een charismatische kerk en wat zou het dan heerlijk zijn, wanneer de aanbiddingen vol zullen stromen van de aanwezigheid van de Geest.

Dit jaar willen we zeker ook verder gaan met alles wat we vanuit de woestijnvaders leren. Onze God is een goede God en het evangelie is een schitterend evangelie. God kijkt niet weg als er iets fout is en Hij zal Zijn blik niet afwenden, maar Hij zoekt ons op en spreekt ons aan, net als bij Adam: "Adam, waar ben je?" Een zuiver godsbeeld is zo belangrijk en in de aanbidding en de preken zal daar dus ook aandacht voor zijn.